

# Et hvileløs Sind har faaet Fred

Nogle Mindeord om Johannes  
Petersen, Overvindinge

Mens høstvinden sang sin Salme  
over de nøgne Stubmarker, og  
Træernes Løv i Ydmyghed af-  
ventede Forkrænkkelighedens Dom,  
gik Johannes Petersen bort fra en  
Verden saa rig paa Løfter og dog  
saa modvillig til at give ham Gro-  
plads for det Væld af Evner, han  
besad.

Den ubarmhjertige Sygdom,  
som han helt fra sin Ungdom hav-  
de maattet kæmpe med, fældede  
ham midt i Livets Foraar, uden at  
det blev ham forundt at øve en  
Gerning, som hans evner og indre  
Trang berettigede ham til.

Ensom gik han gennem sin  
Ungdoms kvalfulde Dage med  
store idealers glød brændende i  
Sindet. Uforstaaet af de mange,  
men uden Bitterhed bar han Syg-  
dommens tunge Byrde, stadig  
værnende om Haabets blafrende  
Flamme: hans Tid maatte vel  
komme engang . . .

Det skulde ikke saa være, og  
der spørges hvorfor? Selv gran-  
skede han Kierkegaard, Nietzsche  
og andre store Tænkere for at  
finde en Løsning paa alle de  
Spørgsmål, der dyngede sig op  
for ham, men uden at finde Svar  
stod han overfor det samme store  
Hvorfor, som vi, der kendte ham,  
i dag finder mere ubesvaret, end  
nogensinde. Vi vil altid mindes  
hans retsindighed, hans hjemløse  
Idealisme og hans Kamp for at  
overvinde den Naadesløse Sygdom,  
der stængede for Fremtiden, han  
drømte om, og med Smerte læser  
vi hans efterladte Digt:

*Hvornaar?*

*Hvorfor sidder jeg saa ensom,  
mens Livet gaar forbi?  
Kan min Stemme ikke bruges i  
Livets melodi?  
Skal jeg altid være ensom,  
ubrugelig og forladt?  
Skal jeg stadig skrive Digte i  
Ensomhedens nat?*

*Hvornaar skal Strømmen vende i  
dette valne liv?  
Hvornaar bli'r jeg en Stemme, til  
hvem der raabes: Skriv.  
Jeg længes mod at vide:  
i Processen har jeg del,  
sætte Penne til Papiret,  
gøre Verden god og hel.*

*Jeg vil saa gerne skrive  
om en Tanke ny og ren,  
en Tanke, som kan hjælpe,  
saa Verden bliver én,  
saa Sindene kan blomstre  
i Farverigdom, Fred,  
saa Jorden bliver Menneskets  
- fra os – i evighed.*

Nu fandt hans hvileløse Sind  
den Fred, han higede efter, og med  
Vemod ærer vi hans Minde.

Axel Jacobsen